

Sanctus

Nr. 4 — november 2006



liberal katolsk kirke i Danmark

MARIA SKOLEN

Undervisning i tempelskoling og ritualforståelse

v/ Jan Kvistborg

Det er en glæde at kunne annoncere, at en ny og spændende idé har materialiseret sig i det nordjyske i form af skabelsen af *Maria Skolen*. Det er vores ambition, at Maria Kirken i Aalborg, i den nyskabte Maria Skoles regi, vil afholde studiekredse, foredrag, weekendkurser og andre undervisningstilbud under det overordnede tema “undervisning i tempelskoling og ritualforståelse”. Vi kan nævne, at Maria Skolen allerede står bag den første af en række lektionsskrivelser. Disse skrivelser har det formål, at de på en let og overskuelig måde, skal formidle en konkret esoterisk viden i relation til rituelle og ceremonielle emner. Samtidig vil de komme med praktiske forslag til, hvordan denne viden kan omsættes til brug i vores daglige liv eller i forbindelse med et stykke rituelt arbejde. Den første lektionsskrivelse, behandler emnet ”Vievand” og redegør for centrale spørgsmål som: Hvad er vievand og hvordan laves det? Hvad anvendes vievand til? samt Hvordan renser jeg mit hjem med vievand?

Ida Therkildsen er konstitueret skoleleder og hun vil være den centrale person i skolens arbejde, som vil binde alle de mange tråde sammen i en højere enhed og fungere som skolens kontaktperson.

Uddannelse

I et studie af LKK's struktur og læresammensætning toner det billede frem, at vi har at gøre med en kirke og en rituel arbejdsform, som på den ene side er en Noahs ark som skal transportere en måde at formidle en sakramentalkraft fra en tid til en anden, og på den anden side — som er Maria Skolens arbejdsområde — er et uddannelses- og forskningssted for videnskaben om tempelarbejde og rituel magi. Når jeg fremhæver, at LKK også er et forum for uddannelse i ceremoniel magi, hviler det blandt andet på den specielle tilknytning, som LKK har til den syvende stråle for ceremoniel magi og denne stråles administratorer. Her kunne man godt brede armene ud og påstå, at den åndelige rektor for skolen er ham, som tidligere trådte frem som Sankt Alban, og ligeledes kendes som Mester Rakoczy. Uden at gå i dybden må vi dog sige, at dette er den mester, der, om nogen, ved noget om ceremonier. At han også er

kirkens skytshelgen, er af betydning, for det er under hans ledelse, at det store ceremonielle arbejde bliver udført og skolen stræber efter at blive inspireret og komme ind under hans lærende indflydelse.

Syvende stråle

De sidste 2000 år har denne klode været under en bestemt energikvalitets indflydelse, kendt som hengivenhedens sjette stråle. Når denne stråle nu toner ud, erstattes den med en kvalitet, som okkult set kaldes den syvende stråle for ceremoniel magi eller rituel skoling. Vi lever på den måde i en overgangsperiode mellem to tidsaldre, hvor gamle former nedbrydes og nye vokser frem. Den syvende stråles kvalitet og kendetegn vil blive den dominerende kraft i den næste cyklus og det må forventes, at i denne cyklus under den syvende stråles dominans vil *det at arbejde ceremonielt med tingene* undergå en bevidstgørelse og på mange fronter en forandring og fornyelse. Det kunne også forventes, at en forklaring på mange af de tilslørede ceremonier, som vi har arvet sammen med religionen, vil se dagens lys og det vil give os en bedre forståelse for, hvad ceremonier betyder. På den måde er det vores overbevisning, at Maria Skolen er født af den syvende stråle og det er vores mål, at skolen skal formidle den rituelle viden som er kommet, og som kommer, ved fremvæksten af denne stråle kvalitet.

Mange kundskabsområder

Når vi i liberal katolsk kirke har den ceremonielle arbejdsform, som en central del af vort fundament, så er det en form, der har sine rødder i en lang række kundskabsområder. Når Maria Skolen blandt andet vil undervise i hvilke kræfter der udspiller sig i et ceremonielt arbejde, så er det som at optrælle et kompleks tæppe. Et tæppe som er vævet af forskellige tråde af diverse farver og kvaliteter, hvor hver tråd repræsenterer, både et kundskabsområde, og en transformering af energi i det ceremonielle arbejde. Så for at få en større forståelse af hvad det vil sige at arbejde med ceremoniel magi, så er der på den måde flere fagkundskabsområder, den enkelte kan tilegne sig og dermed trække på i et aktivt, motiveret og bevidstgjort Guds-tjeneste arbejde. Denne bevidstgørelse ligger på linje med en af kirkens grundlæggere biskop J.I. Wedgwoods vision om, at vi vil få færre kirker med færre mennesker, men at disse er velopøvede og bevidste i brugen af deres rituelle evner. På den måde er det kvaliteten og ikke kvantiteten der er i fokus. Det bliver

da mere et spørgsmål om, at forklare end at forsvare den ceremonielle arbejdsform, så denne kan fremstå i et nyt lys, som et effektivt redskab til transformering af energi og være et forum for nærvær og fred.

Udgangspunktet at en ceremoni skal være et effektivt redskab, betyder at ceremoniens form, er blevet studeret og fundet bedst egnet til at give udtryk for det bagvedliggende liv. Et liv som kan finde sit udtryk gennem en form fordi denne, som et instrument, når vi spiller på det, er stemt til at passe ind i den store universelle symfoni. Vores rituelle evner kan sammenlignes med, hvor dygtige vi er til at beherske vores ceremonielle instrument i alle dets facetter. Ud fra denne forståelse kan et ritual eller instrument ikke alene være bedre udformet end et andet til at frembringe klang, men vi kan også blive bedre til at mestre det. Det er her Maria Skolens forhåbning, at den vil medvirke til, at vi bliver bedre til at mestre den ceremonielle arbejdsform i alle dens afskygninger.

To ben

Maria Skolen står på to ben, ét i vest og ét i øst, eller to læringsmetoder, som repræsenterer henholdsvis en okkult eller maskulin side og en mystisk eller feminin side. Man kunne også sige, at skolen er tværfaglig. Den maskuline side dækker de kundskabsområder, hvor vi er aktive og udadrettede, og hvor vi beskæftiger os med hvad der åndeligt konkret sker under forskellige ceremonielle forhold og hvordan vi forholder os til disse fænomener. Den feminine side er det oplevende, samsende, åndsnærværende og den meditative praksis. Det ene ben giver os mulighed for at blive bevidstgjorte om hvilke energimæssige sammenhænge der udspiller sig i rituelt arbejde og det andet ben fungerer som et forum, hvor vi øver os i at være bevidst nærværende tilstede, når vi er en del af et ritual. Den kristne meditations praksis, som hører ind under den feminine side, læner sig også op ad den lære som beskrives i de meditative og kontemplative discipliner indenfor buddhismen. Det er en undervisningsside som søger at rumme de konkrete informationer i en meditativ tilstand og at finde stilheden i aktiviteten og den mere direkte indre forvandling og forening med Gud.

Hvorfor tobenet skolestruktur?

Skolen har en tobenet struktur, fordi det at være bevidstgjorte om hvad der sker under forskellige ceremonielle forhold, ikke nødvendigvis betyder, at vi også samarbejder og bliver en del af de forskellige åndelige

strømninger der eksisterer. Det forekommer mig, at den specielle tilstand hvor vi er åndsnærværende og bevidste tilstede, sansende her og nu, er den vigtige faktor, som åbner muligheden for, at energierne ikke går hen over hovederne på os.

Det er Maria Skolens ønske at bidrage til og imødekomme behovet for undervisning i tempelskoling og ritualforståelse. Dette sker dels via den feminine undervisningsdel, som bidrager til at udvikle en ceremoniel sensitivitet, indføling og åbning af et opmærksomhedsfelt, og dels den konkrete maskuline *hvad er det der sker*-undervisning. Men måske vigtigt af alt skal skolen være et samlingssted, hvor mennesker med fælles interesser søger sammen, for at hygge sig i hinandens nærvær og dyrker det de finder interessant og værdifuldt.

Kontakt:

Henvendelse til Maria Skolen kan ske til Ida Therkildsen tlf. 9888 7943

FRA DE HISTORISKE ANNALER

Tale af biskop Wedgwood 1928

Uddrag af "The Work of Our Church"



Jeg vil gerne sige nogle ord om eukaristien eller messen og dens forskellige dele. Der findes bestemte sektioner, som eukaristien kan opdeles i og ved at gøre det, får man en mere klar forståelse for det, der finder sted. Hele den indledende del er en renselsesproces. Man behøver blot at tænke på de omstændigheder fra hvilke folk kommer i kirke, forholdene i det moderne liv, for at kunne forestille sig de mange påvirkninger, der gennem menigheden, føres sammen i kirken.

Renselsesprocessen

Man kan have at gøre med en meget heterogen samling af mennesker – folk af forskellige typer, sommetider forskellig nationalitet, med forskellige interesser, af forskellig alder, nogle med et godt helbred, nogle med et dårligt helbred, med forskellige evner og anlæg og med oplevelser fra fortiden der kan variere særdeles meget. Dette er meget værdifuldt, da man får mange forskellige aspekter og sider af mennesker repræsenteret. Alt dette må man forholde sig til i begyndelsen. Man må

samle menneskene for at opnå en vis harmoni og enhed og for at kunne udtrykke en generel hengivende aspiration.

Derfor begynder en intelligent styret tjeneste som eukaristien videnskabeligt med en afgrænset renselsesproces og med at smelte menigheden sammen. Så vidt det er muligt, er det nødvendigt at frigøre menneskene fra alle påvirkninger fra den ydre verden, for at de kan være i en så forfinet og rensed tilstand som muligt i kirken. Man begynder med ASPERGES, bestænkningen med vievand og med fremsigelsen af ord, der leder opmærksomheden bort fra de ydre ting og samler menigheden mentalt. Afsyngningen af åbningskantiklen forener også menigheden tankemæssigt.

CONFITEOR, der i andre kirker er et udtryk for uværdighed, er i vores kirke en rækken op efter vores essentielle natur. Man bliver bedt om at identificere sig med sit Højere Selv i stedet for betegne sig selv som en 'elendig eller ussel synder'. Confiteor efterfølges af ABSOLUTION, der har til hensigt at bringe bevidstheden på linie med Egoet.

Forenende hengivenhedshandling

Når man har endt arbejdet med renselse og foreningen af menigheden, går man videre med det arbejde, der udføres i fællesskab – den fælles indsats gennem hengivenhed. I denne del opbygger vi det, som biskop Leadbeater kalder for 'den eukaristiske bygning'. INTROITUS, GLORIA, kollekterne, epistlen, evangeliet og trosbekendelsen – hele denne tidlige del af tjenesten er med til at opbygge denne bygning, men den opbygger også en enhed i bevidstheden. Den tanke, vi burde være bevidst om under denne del af tjenesten, er tanken om et højt og rent ideal gennem fælles anstrengelse og fælles aspiration, der løfter vores bevidsthed så højt, som vi magter det.

Første ofring

Med OFFERTORIET kommer der et nyt aspekt ind i tjenesten. Først og fremmest vender vi os til naturens kræfter, ofringen af brød og vin, der bruges som en kanal for den *Allestedsnærværende*, men i første omgang ofres de som tegn eller repræsentanter for jordens frugter. Kræfterne i jord, vand, luft og ild drages op gennem alterstenen. Vi tiltrækker os påvirkninger fra den ydre natur, især hvis arbejdet sker bevidst, og vi indser vores enhed med naturen. Vi tiltrækker os naturkræfterne i træerne og blomsterne, og alle forener de sig med os i vor tilbedelse. Her

kan vi også indbefatte den materielle del af vore legemer, al den stund de er frembragt af naturens materielle del. Gennem ofringen af naturens frugter tilbyder vi os selv i vore kropslige egenskaber på dette niveau. De tilbydes som 'et offer, der er rent og kærkomment i Herrens øjne.'

Anden ofring

Gennem ORATES FRATRES passerer vi til det andet trin i ofringen; det, der omfatter 'os selv, vore sjæle og legemer'. Det vil sige vor bevidsthed – ikke det materielle legeme og naturens kræfter, men vi tillægger nu også frugtbarheden i den menneskelige bevidsthed, høje og ophøjede følelser, vilje, intuition og så videre og tilbyder det som en ren og kærkommen offergave i Herrens øjne.'

Tredje ofring

I det tredje trin påkalder vi gennem SURSUM CORDA og PRÆFATIONEN et samarbejde med englenerne.

Fjerde ofring

Herefter følger KONSEKRATIONEN. Vi afbryder nu forbindelsen med de lavere elementer og alt, der ikke er højt, rent og fint, og disse ofringer forberedes som kanaler for Herrens åndelige kraft, at de kan være egnede vehikler for Hans Nærvær. En stor del af renselsen er nødvendig for at dette kan gøres. Vi løfter os selv meget højt, tænker på den kosmiske orden, den universelle ofring af Den Anden Logos, og i bønnerne, der følger efter, genkalder vi os Den sidste Nadver, sakramentet med brød og vin. På dette afsluttende trin bliver de til Herrens legeme og blod, vehikler for livskraften, der gennem fremføringen af ofringerne strømmer ud til os og til hele verden. Der findes flere andre trin, der kræver en anden tekst, men jeg beder om, at man blot reflekterer på disse forskellige trin, som jeg her har omtalt.

En viden om Gud

Et meget interessant resultat, man kan høste gennem denne form for arbejde, er, at bevise overfor sig selv det, vi kunne kalde for 'Guds eksistens'. Hvis mennesker ønsker at vide, at Gud eksisterer og selv vil gøre visse erfaringer af guddommelige karakter, er dette en af de bedste måder, hvorpå det kan ske. Jeg mener naturligvis ikke, at der er tale om en direkte demonstration heraf, eller at det kan udtrykkes på en logisk måde, men det er muligt at bevise, at der finder en stor nedstrømning af

kraft sted, som vi kan gøre os følsomme overfor som et gensvar på de anstrengelser og bestræbelser, vi gør os, og som vi sender ud. Ud fra mine egne erfaringer er det lettere at opnå denne form for realisation gennem denne særlige form for arbejde end på nogen anden måde. Jeg ved, at der findes et utal af mystiske oplevelser, som folk har eller har haft. Folk kan have oplevet enestående åbenbaringer af guddommelig kraft, når de har færdes i den smukke natur. De kan pludselig føle sig løftet op og ind i tingenes tæthed og blive fyldt med glæde over et så vidunderligt under. Men som en videnskabelig metode til at gøre denne oplevelse til en regulær del af vores bevidsthed, kender jeg intet andet, der er bedre egnet end den sakramentale form for tilbedelse; for når mennesker aflægger deres selviskhed og tænker på det gode for helheden; når de tilsidesætter enhver form for personlig tilfredsstillelse de måtte have ved at kommer i berøring med disse høje kræfter og bringer et uegennyttigt og brændende offer, kan de som gensvar modtage en fantastisk strøm af kraft, der er aldeles forskellig fra den almindelige bevidsthed, og de fleste mennesker vil føle det i deres indre. Ved at praktisere dette dag efter dag mener jeg, at vi kan opnå en erkendelse af det guddommelige liv gennem vore egne personlige erfaringer. Religionens mange teoretiske læresætninger og traditioner, der gennem tidligere tidsaldrer er blevet os til del, ville vise sig at blive virkelige oplevelser, og vi kan opleve, at de var sande og baseret på sund viden.

Påvirkning af verden

Jeg vil gerne slutte med den tanke, som jeg begyndte med – at alt dette ikke eksisterer blot for sig selv og sit eget bedste. En tanke, denne kirke har gjort sig særlig ansvarlig for, er, at tilbedelse og gudsyndelse ikke kun er noget, der vedrører det enkelte menneske, der tager del heri. De fleste mennesker tænker kun på at gå i kirke for deres eget gode, som en pligthandling, og for at nyde godt af den åndelige hjælp. I vores kirke prøver vi at forstå, at det ikke kun er dem, der er til stede, som nyder godt af tjenesten, men at verden i almindelighed bliver hjulpet meget gennem den udstrømning, der finder sted under den Hellige Eukaristi – de øvrige naturrigger, naturånderne, vore medmennesker, som ikke kommer i kirken, og så videre. Det er et vidunderligt privilegium at kunne udsende denne kraft til verden, og når vi lærer at arbejde på denne særlige måde, at røre de høje tanke- og emotionelle verdener gennem det smukke sprog, der gives os, og med den store kraft fra Herren der

strømmer ned, kan vi gøre et kraftfuldt og effektivt arbejde for at ændre tankeatmosfæren i verden. Disse anstrengelser gør meget for at fjerne disharmoni og strid i verden.

Det er givet nogle af os at bruge denne kraft. Et antal mennesker, der arbejder på denne måde, kan udrette fantastisk meget, og jo højere niveau vi kan nå, des mere effektivt bliver det arbejde, vi udfører. Når arbejdet går hånd i hånd med det mere praktiske arbejde, der er nødvendigt, og når dette arbejde udvikler sig mere og mere – hvilket kan ske gennem medlemskab af kirken – da vil vi kunne hjælpe til i det sociale arbejde, der udføres ved at forandre tankeatmosfæren i verden.

Denne verden er stedet, som vi gennem vores personlige medvirken og indsats har mulighed for at præge; og hvor vi gennem en udbredelse til andre mennesker af tanken om, at alle er ét med den samme guddom, kan bidrage til en fredelig verden, hvor enhed og gensidig kærlighed går frem for alt andet. Lad alle hjælpe hinanden i dette arbejde, der har bevågenhed fra de højeste niveauer.

FORSIDEBILLEDET

Fremstillet og fortolket af Jørgen Skov

Et af de største mysterier i kristendommen er korsfæstelsen. Ifølge den ortodokse kristendom bortvasker Guds søn i dødsøjeblikket menneskehedens synder og uanset hvad vi finder på i fremtiden er det helt ok – Jesus har frikøbt os for alle fremtidige dumheder og den guddommelige tilgivelse og nåde er os vis.

Et mere tænksomt menneske vil muligvis stille sig en anelse mere kritisk an! En af de ting LKK siden sin tilblivelse i 1916 har fremhævet igen og igen er det symbol Jesus som figur spiller. Set fra denne synsvinkel er det helt irrelevant om han nogensinde har eksisteret - hvad det nemlig handler om er både det enkelte menneske og menneskehedens udvikling og mål som helhed.

I den teosofiske litteratur fortælles det, at Jesus i evangelierne gennemlever fem store episoder også kaldet indvielser. De kan passende beskrives som kriser eller spændinger, der fører til et bevidsthedsmæssigt kvantespring. Her er en oversigt over planerne og de tilhørende kriser/indvielser/bevidsthedsudvidelser:

- 7. indvielse – 1. plan Adi
- 6. indvielse – 2. plan Monadisk
- 5. indvielse – Himmelfarten 3. plan Atma 5 lavere verdener
- 4. indvielse – Korsfæstelsen 4. plan Buddhi
- 3. indvielse – Forklarelsen 5. plan Mental 3 lavere verdener
- 2. indvielse – Dåben 6. plan Astral
- 1. indvielse – Fødslen 7. plan Fysisk

Korsfæstelsen er den fjerde af disse bevidsthedsudvidelser, der giver adgang til nye områder af livet. Disse fem begivenheder relater, som det ses, til “de fem lavere planer eller verdener” – den fjerde bevidsthedsudvidelse er således forbundet med det fjerde plan – det intuitionelle eller buddhiske plan – det foreløbige mål for det der forstås under begrebet “Kristusbevidstheden”.

Der er en familiær forbindelse mellem planerne 2, 4 og 6 – astralplanet, det buddhiske plan og det monadiske plan.

Hvordan hænger alt det her så sammen med forsidebilledet? Den lille pige med violinen og Jesus på korset. Forklaringen er den enkelte at menneskeheden som helhed lever, føler og tænker i de tre lavere verdener – fungerer på det fysiske plan, føler på astralplanet og tænker på mentalplanet. Men i virkeligheden fungerer vi mest intenst på astralplanet – følelsernes plan. En af de ting der kan fremkalde de smukkeste og stærkeste følelser i et menneske er – musik. Musikken kan fungere som en bærebølge der glimtvist kan etablere en forbindelse til astralplanets storebror – det buddhiske plan – og som dermed kan bringe bevidstheden ud af dens fængsel – de tre lavere verdener.

Symbolisk set er vi som børn i forhold til den virkelighed som den “korsfæstedes” bevidsthed indebærer. Vi er som små savlende, tungnemme individer, der går mere op i fremtræden end indhold – vi er kort sagt at ligne med en lille sød uskyldig pige, der er mere interesseret i at blive fotograferet med en violin end at spille på den. Det syntes de *frelste* – de indviede – sikkert er enormt sødt, hvad det nok også er fra en vis højde og alt er jo som de siger – såre godt. Humlen er, at der reelt er en mulig forbindelse mellem den musiske ekstase og en *korsfæstets* bevidsthed.

Hånden der diskret hjælper den lille pige kan jo i en esoterisk sammenhæng ses som et symbol på hierarkiet.

PROGRAM FOR NOVEMBER-DECEMBER

HUSK PRÆSTEORDINATIONEN I ÅLBORG
SØNDAG DEN 12. NOVEMBER

Sankt Gabriels Kirke, Århus

Alle tjenesterne finder sted i Sankt Gabriels Kirke, Lysets Hus, Posthus-smøgen 11C, 8000 Århus C

Alle tjenesterne begynder kl. 11.00

- Sønd. 5. november Vor Frue tjeneste, messe og helbredelsestjeneste, søndag i oktaven for allehelgen
- Sønd. 3. december Vor Frue tjeneste, messe og helbredelsestjeneste, 1. søndag i advent
- Sønd. 24. december Vor Frue tjeneste, messe og helbredelsestjeneste, juleaftensdag, Kristi fødsel
- Sønd. 7. januar Vor Frue tjeneste, messe og helbredelsestjeneste, søndag i oktaven for helligtrekonger

Sankt Maria Kirken, Aalborg

Alle tjenesterne finder sted i Sankt Maria Kirken, Nørresundby Gl. Rådhus - rådssalen, Brotorvet, 9400 Nørresundby

Alle tjenesterne begynder kl. 11.00

- Sønd. 12. november Messe med præsteordination af **Jan Kvistborg**, ordinator regionalbiskop Kai From Jørgensen
- Sønd. 3. december Messe og helbredelsestjeneste, 1. søndag i advent

Følgende to tjenester afholdes Vestre Allé 6, Støvring

Sønd. 24. december Julemidnatsmesse **NB: kl. 23.30**

Tirsd. 26. december Messe, 2. juledag, kl. 11.00

- Sønd. ??? januar Dato ikke fastlagt ved redaktionens slutning, ring og hør nærmere fra ultimo november på tlf. 9837 3401

Helligåndskirken, København

Alle tjenesterne finder sted i Helligåndskirken, c/o Teosofisk Fellowship/
Heart Flow, Sankt Peders Stræde 27 B, 3., 1453 København K

Lørdage kl. 19.00 – Søndage kl. 11.00

Lørd. 4. november Helbredelsestjeneste & sakramental velsignelse

Sønd. 5. november Sangmesse, Søndag i oktaven for allehelgen

Lørd. 18. november Helbredelsestjeneste & sakramental velsignelse

Sønd. 19. november Sangmesse, 23. søndag efter Trinitatis

Lørd. 2. december Helbredelsestjeneste & sakramental velsignelse

Sønd. 3. december Sangmesse, 1. søndag i advent

Lørd. 16. december Helbredelsestjeneste & sakramental velsignelse

Sønd. 17. december Sangmesse, 3. søndag i advent

Sønd. 24. december Midnatsmesse, Julenat - Kristi fødsel

NB: tidspunkt - kl. 23.30!!

Lørd. 30. december Helbredelsestjeneste & sakramental velsignelse

Sønd. 31. december Sangmesse, 1. søndag efter jul

Lørd. 13. januar Helbredelsestjeneste & sakramental velsignelse

Sønd. 14. januar Sangmesse, 2. søndag efter helligtrekonger

Lørd. 27. januar Helbredelsestjeneste & sakramental velsignelse

Sønd. 28. januar Sangmesse, Søndag i oktaven for forklarelsen på bjerget

Sanctus udgives af foreningen liberal katolsk kirke i Danmark. Indlæg sendes til Kenneth Christensen, Egegårdsparken 5, Himmelev, 4000 Roskilde — eller e-mail: kenneth@lcc.cc.

Tidligere udgaver af Sanctus samt internationale tidsskrifter kan ses her:
TheLiberalCatholicChurch.org - klik på "MAGAZINES".

Kirkens danske hjemmeside: www.sanktgabrielskirken.dk