

Sanctus

Nr. 9 — Juli 2008



liberal katolsk kirke i Danmark

Sankt Maria Kirken, Aalborg

Nørresundby gl. byrådssal, 2. sal.
Torvet 5 (indgang ved posthuset)
9400 Nørresundby

Ansvarshavende præst:

Jan Kvistborg
Myrdalstræde 102 B.1., 9220 Ålborg Ø
Tlf: 2242 5087; mail: jan@lkk-dk.dk

Helligåndskirken, København

Daniel-Kirken
Peblinge Dossering 6, 2200 København N

Præst:

Kenneth Christensen
Egegårdsparken 5, 4000 Roskilde
Tlf: 4634 1721; mail: kenneth@lkk-dk.dk

Præst:

Uffe Børjesen
Knudsskovvej 73 B, 4760 Vordingborg
Tlf: 2446 0874; mail: uffe@lkk-dk.dk

Præst:

Jørgen Skov
Strandgangen 51, 2300 København S
Tlf: 4118 0097; mail: j-skov@lkk-dk.dk

Sankt Gabriels Kirke, Århus

Lysets Hus
Posthussmøgen 11 C, 8000 Århus C

Præst:

Mogens Blichfeldt
Randersvej 90, Bendstrup, 8544 Mørke
Tlf: 8699 7707; mail: mogbli@lkk-dk.dk

Generalvikar biskop emeritus:

Kai Jørgensen
Grønningen 10, Taastrup, 8410 Rønde
Tlf: 8636 7720; mail: kai@lkk-dk.dk

Center Skt. Knud, Storstrøm

Ansvarshavende præst:

Uffe Børjesen
Knudsskovvej 73 B, 4760 Vordingborg
Tlf: 2446 0874; mail: uffe@lkk-dk.dk

Center Maria Magdalene, Nordsjælland

Ansvarshavende diakonisse:

Birgit Adelsteen Ljungdahl
Hansensvej 10, 1. tv., 3400 Hillerød
Tlf: 3689 6929; mail: birgit@lkk-dk.dk

Center vor Frue og alle engle, Støvring og Center Oslo

Ansvarshavende præst:

Asbjørn From Jørgensen
Vestre Allé 6, 9530 Støvring
Tlf.: 9837 3401; mail: from@lkk-dk.dk

Sanctus:

Sanctus udgives af foreningen liberal katolsk kirke i Danmark.

Bladet udkommer tre gange årligt: marts, juli og november.

Indlæg sendes til Jan Kvistborg.

Artiklerne udtrykker forfatterens meninger, ikke altid redaktionens.

Forsidebillede:

Helligåndskirkens alter palmesøndag.

Kirkens webadresse:

www.lkk-dk.dk

Her kan tidligere numre af Sanctus læses.

Ansvarshavende redaktør:

Jan Kvistborg.

Spændingsfeltet mellem tradition og fornyelse.

Af Jan Kvistborg.



Spændingsfeltet mellem gamle hævdevundne traditioner og forandring med fornyet praksis til følge, er ofte en kilde til enten konservatisme eller en nybeskrivelse af opgaver og selvforståelse. Et relevant spørgsmål er, hvor er foreningen og balancen mellem tradition og fornyelse i liberal katolsk kirke. Dette er naturligvis et stort spørgsmål, at skulle besvare i en leder. Derfor vil jeg først holde mig til det positive faktum, at der i LKK findes et sådant interessant spændingsfelt, hvori der foregår en aktiv dialog om kirkens position, profil og kernekompetencer. Jeg værdsætter, at der er mennesker, der har en hjerteblods holdning til denne kirke og dens mangfoldighed. For mig er det en inspiration, at der i LKK findes et sådant fri rum, hvor refleksioner og overbevisninger kan komme til orde - og har lov til det. Betragtninger om et arbejde som går på tværs af de skel og barrierer som før afgrænsede LKK's identitet og omfang, vidner om en kirke i bevægelse. Jeg finder det selv stimulerende at arbejde i en kirke, hvor jeg dels har til opgave at være beskytter og passiv bærer af en sakramental kirke, men samtidig har til opgave

at være aktiv skaber og omformer af den form og det indhold, som denne kirke antager og indeholder, både i ceremoniel og teologisk forstand.

Jeg har tidligere givet udtryk for, at den kristne tradition kan differentieres i en indre og en ydre tradition, en esoterisk og eksoterisk linje. Set i det lys er det min overbevisning, at liberal katolsk kirkes styrke og berettigelse er, at den er en del af kristendommens esoterisk linje og dermed er en del af kristendommens indre mystiske kerne. At LKK's teologi eller lære om Gud, har sin rod i denne visdomstradition, kan være en udfordring, idet denne tradition udvikler og fornyer sig til stadighed. Det kan argumenteres, at der i ligger også LKK's teologiske udvikling. Denne tanke modvirker en teologi som er fikseret og stationær, men taler for en teologi, som er i en konstant proces.

Forði LKK arbejder esoterisk med den kristne impuls, som er under konstant udvikling, er der et konstant behov for at studere og forklare LKK's ceremonier, teologi, og det mysteriesprog som ligger gemt i den hellige skrift. Ligeledes ser jeg, at denne esoteriske udvikling udfordrer de bestående ceremonier. Ikke ved at opfordre til at lave om og trække fra,

men ved at pege mod en udvikling, som lægger til. Studerer vi det store arbejde som vore grundlæggere har lagt for dagen, kan vi med rette konkludere, at søge nye ceremonielle erfaringer er på linje med den tradition, som er forbundet med LKK.



Liberal katolsk kirke er en esoterisk gnostisk kirke, derfor er dens fortolkning af den hellige skrift ofte i disharmoni med den eksoteriske kirketradition, som ligger stor vægt på dogmernes ufejlbarlighed og på en formalistisk udlægning af skriftens ord. Hvor den eksoterisk kristne tradition ligger vægt på vort ødelagte forhold til Gud, ligger den esoteriske tradition vægt på Kristus i det enkelte menneske, sjælen eller bevidsthedens indre lys. LKK fremhæver det faktum, at vi er alle lysets børn, og vores indre lys er ét med kilden til alle lys. Vi lever derfor ikke i fortabthed, adskilt fra Gud, men er udødelige gnister fra Guds lid.

Forlad os vor skyld!

Af Karin Joy Wolff



For en ordens skyld bør nævnes, at min artikel, udspringer af nogle “ud af krop” oplevelser jeg havde sidst i 80’erne, i en periode hvor jeg måtte gennearbejde tunge problemstillinger i mig selv, herunder et svært selvhad. I disse oplevelser havde jeg hjælp af “min vejleder”, som viste mig, mine personlige problematikker, belyst gennem flere liv, og ofte udviklede han sin undervisning og fortalte mig noget om mennesker generelt. Se, nu er der jo ingen beviser for, om mine oplevelser holder vand, så hvad du vil mene om følgende er naturligvis helt op til dig.

Hver gang den linie dukker op kender så godt, kan jeg mærke, jeg er nødt til “at stå af”. Jeg har ikke brug for, at Gud skal tilgive mig, eller rettere, selvfølgelig har jeg begået fejl, og har fejl, nærmest så mange, så jeg ind i mellem har svært ved at holde ud at se det i øjnene. Men jeg er altså helt sikker på, at Gud aldrig et eneste sekund har bebrejdet mig noget som helst. Og derfor har jeg ikke brug for, at Gud tilgiver mig. Hvorfor skulle Gud dog tilgive mig noget, som Gud aldrig har bebrejdet mig, det giver jo ingen mening.

Men har jeg så overhovedet brug for Gud? Ja, altså, nu er jeg sik-

ker på Guds eksistens, og også på, at den eksistens er uafhængig af, om jeg synes, jeg har brug for Gud eller ikke. Men jeg har bestemt brug for Gud. Jeg har især brug for, at Gud hjælper mig med at lære at tilgive *mig selv*, for alle de store og små fejl, jeg har lavet undervejs, siden min skabelse. Og da det, så vidt jeg ved, er et meget langt tidsrum, så har jeg jo haft god tid til at lave mange fejl. Nu er jeg i den situation, at stumper af tidligere liv er dukket op i min erindring undervejs i mit liv gennem de sidste 20 år, og fordi de stumper altid er kommet i relation til problemer, jeg har været ved at løse op for, så har de været præget af det, som ikke gik så godt, og der har bestemt været handlinger, som ikke ligger i bunken med det, man praler med. Men faktisk har disse glimt af andre liv givet mig indblik i, at de værste “synder” på en måde slet ikke var mine handlinger, men alle de mere eller mindre forvredne og disharmoniske tanker/ideer, som jeg bevidst og ubevidst har taget ind i mit system. Og jeg indså, at den værste af alle de tankeformer, er en ide om, at jeg er blevet adskilt fra Gud, fordi jeg har gjort noget syndigt. Altså den problematik, som beskrives i den gamle legende om Adam og Eva. Men det jeg altså, via min vejleder, fik indblik i her, var at Adam og Eva ikke handler om 2 personer, der levede engang, men at det handler om hver enkelt af os.



Ser vi Adam og Eva som billeder på henholdsvis det maskuline og det feminine i et enkelt menneske, så beskriver legenden, at tankesiden (Eva) frister handlingssiden (Adam) til at gøre noget “ulovligt”, og at dette i anden omgang fører til det, der beskrives som uddrivelsen af paradiset og hvad værre er, til selve ideen om, at “nu måtte skylden så, nedarves generation efter generation”. Gud stod ikke der og smed os ud, men mennesket stak, lidt lige som en struds, hovedet i en busk af tåbelige tanker og troede selv, at det var blevet smidt ud. Det jeg personligt fik forklaret af min åndelige vejleder, var, at jeg for længe siden havde gjort noget, som jeg selv var så flov over, at jeg, fordi jeg ikke selv kunne tilgive det, så mente jeg, at Gud nok heller ikke kunne, og dermed var jeg i gang med at skabe den første lille adskillelse mellem Gud og jeg. Altså *ikke en faktisk adskillelse*, men en adskillelse, der *kun foregik i min forestilling*. Og som mange, incl. Jesus siger, “Det ske dig, som du tror”, og ja når troen på adskillelsen er stærk nok, så føler man sig adskilt.

Og desværre blev den ide om, at noget kunne adskille Gud og os, til en ide, som vi alle “kom til” at bygge videre på, uden at fatte konsekvensen af det, men vi var selvfølgelig også meget uerfarne dengang, og nu sidder det bare godt fast. Som legenden om Adam og Eva udtrykker det; Vi var “nøgne”(=uerfarne).

Nu var disse indblik godt nok centreret omkring mine personlige erfaringer, men jeg fik absolut det indtryk, at jeg er så helt og aldeles almindelig, ikke mindst omkring dette problem, og min vejleder udtrykte, at alle mennesker har hver deres personlige udgave, hvor også de skabte ideen om, at være helt eller delvist adskilt fra Gud. **Men det er vi ikke.** Ikke et eneste milli-sekund er vi adskilte fra Gud og vi har aldrig været det. Så vi har ikke brug for, at Gud tilgiver os. For Gud har aldrig

bebrejdet os noget. Men vi har rigtig meget brug for, at lære at tilgive os selv og hinanden, så vi kan komme hele skyld-ideen / tanken om at være syndere til livs. Vi fejler undervejs – ja, men det hører nu engang med og skal ikke give anledning til selvhad, men kun til ønsket om at lære mere.

Lad os gøre, hvad vi formår, så ofte og så mange steder som muligt, for at ændre vores sprogbrug, så vi ikke fortsat “kommer til” at fodre den gamle usunde ide om skyld, og lære at acceptere, også de fejl vi laver fremover.

Så Kære Gud hjælp os alle, med at slippe den misforståelse! Så vi kan finde ud af, at forlade skylden, så den ikke længere skal tynde vores sind. Så vi igen, også selvom vi fejler, kan finde tilbage til bevidstheden om, at vi alle **altid** er en uadskillelig del af Gud.

*“Den Gud, som har hængt vort solsystem
op i rummet og som har udgydt
sit eget liv i det, for at vi og
hans øvrige skabninger kan eksistere,
våger over fremskridtene i dette
enorme eksperiment med faderkærlig
interesse. Han ved langt mere om
os, end vi selv kan vide. Han forstår
vor styrke og vor svaghed, og han
vil ikke kunne blive mere vred på os,
end vi kan blive vrede på en blomst i
vor have.”*

C.W. Leadbeater.

Messens funktion i liberal katolsk kirke, 3. del

Af Jørgen Skov



Den Eucaristiske bygning

Messen er inddelt i *Med.* Disse led er designet til at fremkalde en bestemt reaktion hos menigheden. Menigheden bruger under denne proces *astrallegemet* (legemet hvori vores følelsesmæssige processer foregår) og *mentallegemet* (som er legemet for tankelivet).



Her ses de forskellige stadier i opførelsen af den Eucaristiske bygning.

1. En æteriske boble, der starter processen på det fysiske plan.
2. Messeteksten bliver mere følelsespræget og konstruktionen bevæger sig derfor ind på astralplanet.

3. Bygningen afsluttes på mentalplanet, da der nu bl.a. læses fra evangelierne og teksten udlægges i den efterfølgende prædiken.

På det æteriske plan:

Asperges og Kantiklen: her lægges fundamentet til bygningen.

På astralplanet:

Introitus, Kyrie og Gloria: I disse tre led, er teksten præget af en emotionel tone. Det er for at stimulere forsamlingen til at frembringe smukke og noble følelser, der så at sige skal fortsætte bygningsværket fra de æteriske niveauer ind på astralplanet. De følelser menigheden sender op mod alteret, bruger arkitektenglen som astrale ”mursten”.

På mentalplanet:

Kollekt, Epistel, Graduale, Mundacor Meum, Evangelium, Prædiken og Credo. Med disse messeled bevæger vi os ind på mentalplanet. Som man kan se på antallet af messeled, er det her, vi opholder os længst. Det er fordi den mest potente energi befinder sig her. Det er ”forståelsesenergiene”. I messeteksten tales der om, at ”den, som elsker visdom, elsker livet”, og ”oplys mig Herre om din lovbundne vej” osv.

Virksomheden af en effektiv mental indsats fra forsamlingen afstedkommer at den centrale del af den Eukaristiske bygning skyder i vejret og nærmer sig de buddhiske niveauer.

På dette tidspunkt er beholderen eller tempelet færdigt hvilket betyder at messen skifter karakter, man begynder nu at forberede sig på forvandlingsøjeblikket hvor brød og vin konsekres hvilket indebærer at den åndelige bygning snart fyldes med såkaldt guddommeligt liv.

Kanon

Vi er nu kommet til det afsnit i messen, der kaldes Kanon, som betyder ”rettesnor” eller ”regel”. Her er processen på selve alteret i fokus.



Hvis man ser nærmere på den Eukaristiske bygning eller beholderen, der på dette tidspunkt er bygget, vil man opdage, at den består af tre lag. Disse tre lag skabes delvis i forbindelse med de to tilrøgnings-

ceremonier, der er lagt ind i messen, hvorunder man tilrøger selve alteret og strålestagerne, der på denne måde aktiveres.

De tre lag der derved skabes, har den funktion at de skaber et tredobbelt isoleret rum – en slags landingsplads for forvandlingsenergiene fra de indre verdener. På denne måde skal forvandlingskraften ikke bruge af sin egen energi for at gennembryde barrieren til de tre lavere verdener når den strømmer ind i den Eukaristiske bygning.



Billedet forestiller de tre lag af isolerende materiale. Det yderste lag er selve den åndelige bygning. Andet lag ses som en kuppel omkring selve alteret, der dannes under første tilrøgning. Det mindste og tredje lag består af en lille kuppel på selve alteret, der kun omgiver kalken og patenen. Det er i dette tredje rum, at energien er stærkest, idet den er mest afsondret fra verden og det er her, det endnu ukonsekrede brød og vin befinder sig.

Sidste og 4. del bringes i næste nummer af Sanctus.

Liberal Katolsk Kirke er medlem af Esoterisk Netværk

Af Uffe Børjesen



Esoterisk Netværk er en skandinaviske sammenslutning af formidlende grupper, initiativer og foreninger, der alle har rødder i den esoteriske lære, som den især er kommet til udtryk i H. P. Blavatskys virke, og som senere er blevet udviklet gennem teosofien i dens forskellige forgreninger. Læren er efterfølgende videreudviklet gennem esoterikere som Helena Roerich, Alice Ann Bailey og Lucille Cedercrans, og den er i fortsat udfoldelse gennem talrige esoteriske grupper og bevægelser i verden.

Esoterisk Netværk er ikke en organisation, og der er ingen formaliseret ledelse, ingen vedtægter og intet forpligtende samarbejde. Initiativet er et fladt netværk, som på den enkleste mulige måde forbinder de involverede grupper, og som har til opgave at fremme inspiration, udveksling og mulig gensidig hjælp.

LKK blev i foråret inviteret til at deltage i dette Esoterisk Netværk.

Vi blev rigtig glade for invitationen, og generalforsamlingen i liberal katolsk kirke i Danmark vedtog i påsken, at kirken skulle deltage i netværks-samarbejdet. Lørdag d. 28.6 deltog Jan Kvistborg og Uffe Børjesen, som repræsentanter for kirken, i netværkets årlige inspirationsmøde.

Som det fremgår af ovenstående er netværket en uformel samling af grupper, som ønsker at inspirere, støtte og samarbejde med hinanden, når det føles naturligt og LKK ser deltagelsen som en god lejlighed til at gøre opmærksom på sin egen eksistens i en bredere kreds end ellers.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Jan Kvistborg (jan@lkk-dk.dk) eller Uffe Børjesen (uffe@lkk-dk.dk)



Træk kontingentet til LKK fra i skat

Af Kenneth Christensen

Det kan vel ikke, eller hvad? Jo, den mulighed har liberal katolsk kirke faktisk fået fra ligningsmyndighederne. Selv om det endnu ikke er lykkedes at få LKK gjort til et godkendt trossamfund, har vi allerede fået nogle af privilegierne. Det betyder for det første at gaver over 500 kr. om året er fradragsberettigede i stil med andre godgørende foreninger. Gaverne behøver ikke at være rede penge, det kan være indkøb af ting i forbindelse med tjenesterne, så som blomster, lys, brød, røgelse osv. Kvitting til brug for skattevæsenet får man hos sin lokale kasserer.

Den anden mulighed for at opnå denne "indirekte statsstøtte" til vore aktiviteter, er ved at tegne en såkaldt 10-årskontrakt. Med denne har man formelt forpligtet sig til at betale kontingent (løbende ydelser) til kirken i 10 år, men i praksis kan forpligtelsen dog ophøre tidligere, hvis man fx vælger at melde sig ud. Med andre ord er 10-årskontrakterne faktisk en win-win situation, som det hedder på moderne. Du, som medlem, får ca. halvdelen af dit kontingent tilbageført via selvangivelsen og kirken får en større stabilitet i de hårdt tiltrængte indtægter.

Faktisk kræver skattevæsenet af de foreninger, som har denne mulighed, at de rent faktisk bruger den, da bemyndigelsen ellers vil kunne trækkes tilbage. Du har altså ingen grund til at vægre dig ved at tegne en 10-årskontrakt af angst for at blive stemplet som skattespekulant. Der er jo endvidere mulighed for at forøge sin indbetaling til kirken med et beløb, der svarer til det, du sparer i skat! Kirken har brug for den type energi, som penge udgør, til at betale husleje, sådan at vi også fremover i kirken kan generere den type energi, som den guddommelige nedstrømning repræsenterer.

Det anbefales således varmt, at tegne en 10-årskontrakt, gør du det nu, virker fradraget for hele 2008. Yderligere informationer kan du få hos kassereren, Simone Andersen på tlf. 3542 2907 eller på simone@lkk-dk.dk.



Nyheder og program juli – november

Helligåndskirken, København

Mulighed for konfirmation

Lørdag den 6. september vil biskop Evert fra Stockholm aflægge København et besøg. Derfor afholder vi på denne lørdag en ekstraordinær messe med mulighed for at modtage konfirmationens sakramente. Interesserede bedes kontakte Kenneth Christensen på tlf. 4634 1721 for information.

Nu også på lørdage

I efterårssæsonen vil vi lørdag eftermiddag i alle kirkeweekender afholde foredrag og om aftenen helbredelsestjeneste og benediktion. Vi håber på den måde at udbrede interessen for kirken til mennesker der har interesse i esoteriske ting.

Foredrag over det hellige sprog

Geoffrey Hodson var en af teosofiens mest lysende clairvoyante begavelser. Han arbejdede i næsten en menneskealder med kristendommens fire evangelier, da han mente, at de var bærer af et ældgammelt gnostisk budskab. Dette budskab er revolutionerende i forhold til den mere fundamentalistiske opfattelse af kristendommen, hvor alt drejer sig om Jesus, der som offerlammet soner verdens brøde. Geoffrey Hodson så – med belæg i teosofien – de krist-

ne evangelier som en manual eller en vej, ethvert menneske før eller siden måtte betræde. Det såkaldt *hellige sprog* dækker over indsigter og begreber, enhver kandidat til indvielse i de kristne mysterier må forstå, bearbejde og konfronteres med inden kristendommens juvel – næstekærligheden – åbenbarer sig. Forståelsen af de evangeliske mysterier ligger gemt i fire nøgler, der sammen med illustrative overheads, bliver præsenteret under de tre foredrag. For ikke-medlemmer: entré 60 kr.

Musik og sang

For at højne stemningen ved vore tjenester og skabe et kraftigere energifelt til uddeling over verden, vil vi fra august måned have organist på ved alle tjenesterne. Til aftentjenesterne vil Ellen Olhoff spille og til messerne vil Alexander Christensen spille. Endvidere har menighedsrådsformand Walter Bang formidlet kontakt til et kor, som vi håber at kunne få et frugtbart samarbejde med fremover.

Besøg fra Sverige

Det er med stor glæde, at vi her kan annoncere, at Jonas Anundi fra Stockholm vil besøge København. De, der var med til at fejre påsken i Ålborg tidligere på året, kender allerede Jonas, som en præst, der celebrerer med en meget stærk kærlighedsenergi. Jonas holder tjenesten den 21. september.

Bøn fra kassereren

Som det vil fremgå af de følgende sider, er den kommende sæsons program det mest ambitiøse og omfattende i mands minde. Det er derfor mere påkrævet end før, at alle, der følger, at LKK er *deres* kirke, viser dette ved at betale medlemskontingent eller indbetale en gave på kirkens konto. Brug vedlagte girokort eller web bank, kontonr. 8411 4091013

Celebranter

Ud for den enkelte messe er der angivet et lille "Cel" efterfulgt af to bogstaver. Derved kan man til enhver tid se hvem, der holder messen:

KC – Kenneth Christensen

JS – Jørgen Skov

UB – Uffe Børjesen

ES – Evert Sundien

JA – Jonas Anundi

JK – Jan Kvistborg

Tjenesteliste

Danielkirken, Peblinge Dossering 6,
2200 København N

Lørd. d. 9. august, kl. 11.00
Bryllupsmesse. Farve: hvid. Cel. KC.

Bemærk lørdagsmesse!

Lørd. d. 23. august,
kl. 16.00, Foredrag v. Jørgen Skov: Det hellige sprog 1.

kl. 19.00, Helbredelsestjeneste og sakramental velsignelse.

Sønd. d. 24. august, kl. 11.00
Sangmesse, 14. søndag efter Trinitatis. Farve: grøn. Motto: hjertets fornyelse. Cel. KC.

Lørd. d. 6. september,
kl. 11.00, Sangmesse med konfirmation. Farve hvid. Cel. ES.

kl. 16.00, Foredrag v. Jørgen Skov: Det hellige sprog 2.

kl. 19.00, Helbredelsestjeneste og sakramental velsignelse.

Sønd. d. 7. september, kl. 11.00
Sangmesse, 16. søndag efter Trinitatis. Farve: grøn. Motto: retfærdighed. Cel. JS.

Lørd. d. 20. september,
kl. 16.00, Foredrag v. Jørgen Skov: Det hellige sprog 3.

kl. 19.00, Helbredelsestjeneste og sakramental velsignelse.

Sønd. d. 21. september, kl. 11.00
Sangmesse, 18. søndag efter Trinitatis. Farve: grøn. Motto: Kristus som sandhed. Cel. JA.

Lørd. d. 4. oktober,
kl. 16.00, Foredrag v. Uffe Børjesen: At blive nærværende.

kl. 19.00, Helbredelsestjeneste og sakramental velsignelse.

Sønd. d. 5. oktober, kl. 11.00
Sangmesse, 20. søndag efter Trinitatis. Farve: grøn. Motto: sindsro. Cel. UB.

Lørd. d. 18. oktober,

kl. 16.00, Foredrag v. Uffe Børjesen: Bevidst anvendelse af musikken.

kl. 19.00, Helbredelsestjeneste og sakramental velsignelse.

Sønd. d. 19. oktober, kl. 11.00

Sangmesse, 22. søndag efter Trinitatis. Farve: grøn. Motto: Retledt virke. Cel. KC.

Lørd. d. 1. november,

kl. 16.00, Foredrag v. Uffe Børjesen: Bevidst samarbejde med Gud.

kl. 19.00, Helbredelsestjeneste og sakramental velsignelse.

Sønd. d. 2. november, kl. 11.00

Sangmesse, alle sjæles dag med ihukommelse af alle årets døde. Farve: violet. Cel. JS.

Lørd. d. 15. november,

kl. 16.00, Foredrag v. Jørgen Skov: Forvandling af brød og vin.

kl. 19.00, Helbredelsestjeneste og sakramental velsignelse.

Sønd. d. 16. november, kl. 11.00

Sangmesse, 26. søndag efter Trinitatis. Farve: grøn. Motto: Standhaftighed og flid. Cel. JS.

Lørd. d. 6. december,

kl. 16.00, Foredrag v. Jørgen Skov: Advent – forberedelsen til 1. indvielse set i evangeliernes lys.

kl. 19.00, Helbredelsestjeneste og sakramental velsignelse.

Sønd. d. 7. december, kl. 11.00

Sangmesse, 1. søndag i advent. Farve: violet. Motto: skelneevne. Cel. KC.



Maria Magdalene kirkecenter Nordsjælland

I Hillerød går vi et spændende efterår i møde, idet det på baggrund af tjenesten og foredraget hos familien Peter og Bettina Vestergaard den 13. april i år, blev besluttet at åbne et egentligt kirkecenter. Vi siger Peter og Bettina tak fordi de stillede deres hjem til rådighed.

Maria Magdalenes kirkecenter er så vidt vides det første liberalkatolske kapel i verden, der er dedikeret til hende. Der er derfor pågyndt en proces i kirken, der skal lede frem mod, at Maria Magdalenes festdag, 22. juli, bliver internationalt anerkendt i LKK. Maria Magdalena var en af de kvinder, der var tættest på Jesus Kristus, og den første han viste sig for efter opstandelsen.

Det er håbet, at dette center vil skabe rammen om en menighed, der vil arbejde i hendes ånd, i tillid og hengivenhed, og for opbyggelsen af den indre Kristus i os.

Den 28 september afholdes der for

første gang messe i Hillerød, forestået af ansvarshavende præst for København, Kenneth Christensen, der samtidig indvier det nye kirkerum i Maria Magdalenes kapel. Der vil derefter blive afholdt tjeneste den 4. søndag i hver måned. Alle er velkommen

Tjenesteliste

v/ Birgit Adelsteen Ljungdahl, Hansensvej 10, 1.tv., 3400 Hillerød

Sønd. d. 28. september, kl. 11.00

Sangmesse med indvielse af kapel, 19. søndag efter Trinitatis. Farve: grøn. Motto: takt og tolerance, en dag viet til anerkendelse af andre religioner.

Sønd. d. 26. oktober, kl. 11.00

Prim, Rafelstjeneste og communion, festugen for ærkeenglen Rafael. Farve: hvid.

Sønd. d. 23. november, kl. 11.00

Sangmesse, 27. søndag efter Trinitatis. Farve: grøn. Motto: årvågenhed.



Sankt Knuds kirkecenter Storstrøm

Uffe Børjesen, Knudsskovvej 73 B, 4760 Vordingborg, Tlf.: 2446 0874

Centret er under opbygning. Ved redaktionens slutning foreligger ingen endelig tjesteliste.

Ring venligst for nærmere oplysning.

Sankt Gabriels Kirke, Århus

Besøg af biskop Evert Sundien

Den 7. september vil biskop Evert fra Stockholm besøge Århus for at tildele nogle af de mindre ordinationer til altertjenere fra hele landet. Der er også mulighed for at blive konfirmeret. Interesserede bedes kontakte Mogens Blichfeldt på tlf. 8699 7707 for yderligere information.

Tjenesteliste

Lysets Hus, Posthusmøgen 11C, 8000 Århus C

Sønd. d. 7. september, kl. 11.00

Messe med konfirmation og ordination samt helbredelsestjeneste. Farve: hvid.

Sønd. d. 5. oktober, kl. 11.00

Messe og helbredelsestjeneste, 20. søndag efter Trinitatis. Farve: grøn. Motto: sindsro.

Sønd. d. 16. november, kl. 11.00

Messe og helbredelsestjeneste, 26. søndag efter Trinitatis. Farve: grøn. Motto: standhaftighed og flid.

Sønd. d. 14. december, kl. 11.00

Messe og helbredelsestjeneste, 2. søndag i advent. Farve: violet. Motto: selvforglemmelse.



Vor Frue og alle engle, kirkecenter Støvring

Tjenesteliste

Vestre Allé 6, 9530 Støvring,

Sønd. d. 7. september, kl. 11.00
Sangmesse, 16. søndag i Trinitatis.
Farve: grøn. Motto: retfærdighed.

Sønd. d. 2. november, kl. 11.00
Sangmesse, Alle sjæles dag med ihu-
kommelse af alle årets døde. Farve:
violet.



Sankt Maria Kirken, Aalborg

Nørresundby gl. byrådssal, 2.sal,
indgang ved posthuset, Torvet 5,
9400 Nørresundby

Det er for mig en stor glæde, at Kain,
som er altertjener i Maria Kirken, har
udtrykt ønsket om at modtage flere
af de mindre ordinationer. Vores re-
gional biskop Maurice har godkendt
min indstilling, så søndag den. 7.
september vil Karin modtage de tre
første af de fem mindre ordinationer
af Biskop Evert Sundien i Aarhus.

Jeg vil i den forbindelse minde om,
at alle der har ønsket om at blive
altertjener, eller allerede er det, har
denne mulighed for at modtage de
mindre ordinationer.

Lørd. d. 13. september, kl. 19.00
*Liberal Katolsk Kirke - Hvad er det
for en kirke og hvad står den for?*

Denne aften vil forme sig omkring
forskellige oplæg og vil afsluttes
med en Kristusmeditation.

Sønd. d. 14. september, kl. 11.00
Sangmesse, 17. søndag efter Trini-
tatis. Farve: grøn. Motto: åndelig
fremgang

Lørd. d. 11. oktober, kl. 19.00
*"I begyndelsen var ordet – og det er
det stadig"*

Hvilken betydning har vores tanker,
forestillinger og ideer – bevidst så-
vel som ubevidst, på det vi skaber i
vores liv.

Foredrag med Karin Joy Wolff.

Sønd. d. 12. oktober, kl. 11.00
Sangmesse, 21. søndag efter Trinita-
tis. Farve: grøn. Motto: udholdenhed.

Lørd. d. 8. november, kl. 19.00
En aften viet til helbredelsestjenesten.
Hvad sker der i den åndelige verden,
når vi udfører vores helbredelsestje-
neste?

ved Jan Kvistborg.

Aftenen sluttes af med en helbredel-
sestjeneste.

Sønd. d. 9. november, kl. 11.00
Sangmesse, 25. søndag efter Trini-
tatis. Farve: grøn. Motto: Udholden-
hed.

Hvad er Liberal Katolsk Kirke?

- En kirke for det åndeligt søgende menneske.
- En kirke med en dyb og ubetinget respekt for det enkelte menneskes tros- og tankefrihed samt religiøse tilhørsforhold.
- En kirke der anerkender alle religioner som ligeværdige og udgået fra det samme guddommelige ophav.
- En kirke der forbinder religion og åndsvidenskab.

Liberal katolsk kirke (LKK) er et selvstændigt og uafhængigt kristent trossamfund grundlagt i 1916 af biskopperne og teosofferne J.I. Wedgwood og C.W. Leadbeater.

Liberal katolsk kirkes tradition omfatter læren om involution og evolution, karma (loven om årsag og virkning) og reinkarnation, samt læren om verdens indre styre; mesterhierarkiet.

Liberal katolsk kirkes vielseskraft er givet af Kristus selv og videreført fra biskop til biskop som den apostoliske succession, som LKK i fuld gyldig form har fået overført via den gammelkatolske kirke i Holland-England.

Liberal katolsk kirke er en fri universel kirke, der ser det som sin hovedopgave:

- at videreføre Kristi kærlighedsarbejde for menneskehedens udvikling.
- At være en sakramental kirke, der formidler den åndelige kraft, som transformeres gennem kirkens ceremonier og syv sakramenter, som er en uvurderlig hjælp til selvhjælp og åndelige udvikling.
- at delagtiggøre mennesker i den ube-

grænsede, tidløse og guddommelige visdom, Teosofia.

Liberal katolsk kirke arbejder med ceremoniernes indre væsen og åndelige funktion og et bevidst samarbejde med englehierarkiet. Denne viden hviler på åndsvidenskab og resultater fra clairvoyant forskning, som har afsløret kristuskrafternes måde at arbejde på og har givet en dyb indsigt i ceremoniernes mystik og magi.

Liberal katolsk kirke underviser i det aktivt motiverede Guds-tjenestearbejde. Kirken tilbyder derved, via den katolske ceremonielle arbejdsform, et forum for at arbejde med hvid magi indenfor den kristne kirkes ramme.

Liberal katolsk kirke er en gnostisk kirke, befriet fra klassiske dogmer som Gudsfrygt og syndighed, og som erkender at ethvert menneske er en Kristus i svøb. Det er her kirkens opgave at understøtte selvudviklingen af denne iboende kristusbevidsthed langs vejen til åndelig vækst, til den fuldt ud manifesteres i den enkelte og menneskets enhed med det Guddommelige ophav opnået.

Liberal katolsk kirke påpeger at Guds moderskab i lige så høj grad som Guds faderskab er ligeværdige poler i skabelsens mysterium.

Denne balance opleves blandt andet ved, at mænd og kvinder i LKK kan ordineres til præst og konsekres til biskop på lige fod.

Alle medarbejdere i kirken arbejder gratis og kirkens økonomi opretholdes udelukkende gennem frivillige bidrag, donationer og foreningskontingenter.